

Kvinnliga avdelningen rekonstrueras

Enligt protokoll för den 19 maj 1926 rekonstruerades den kvinnliga avdelningen av Valmansföreningen vid ett möte å Kvinnliga skriv- och lässällskapets lokal vid Baltzarsgatan 32. Mötet ägde rum under ordförandeskap av Anna Herslow i närvaro av ett trettiotal damer. Ett formellt beslut om rekonstruktionen fattades. Till styrelse valdes fröken E Liedholm, ordförande, doktor Eva Smedberg, vice ordförande, samt fru A Trapp, sekreterare. Anna Herslow avslutade mötet med orden "Vi hoppas att det steg som nu tagits, tagits i en lycklig stund och med hoppfullt mod gå vi så framtiden till mötes". Redan den 10 juni var man färdig att vid ett andra möte antaga stadgar. Den 6 september sammanträdde avdelningen ånyo i och för kandidatnominering till stadsfullmäktigeval, varvid som kandidater uppställdes som första namn Anna Herslow till omval och som andra namn Maria Cronqvist och som tredje namn fru E. Ljungfors, båda till nyval. Medlemmarna var flitigt anlitade i valkampanjen till 1926 års stadsfullmäktigeval. En framställning gjordes av styrelsen om inrättande av en polissynterbefattning i Malmö. Ett par studiecirklar i kommunalkunskap var igång år 1927 under ledning av Eugène Flygare.



Medborgartåget i Malmö 1934 för att manifesteras Högers demokratiska ideal

Nästa protokollförda sammanträde ägde rum den 28 mars 1928, då valförberedelserna diskuterades och de närvarande damerna åtog sig "personlig agitation och kuvertskrivning", som det står i protokollet. Vid årsmötet den 22 maj 1928 nyvaldes till ordförande doktor Eva Smedberg. Den 9 oktober kommenterades det kort innan skedda valet och föredrag hölls om "Lottorna och landstormen". Kvinnliga avdelningen råkade komma på kontrakurs med Internationella Kvinnoföreningen "Fred och Frihet", som bedrivit en kampanj mot försvaret. I anledning därav ordnade kvinnliga avdelningen ett välbesökt protestmöte med tal av överste S. Broman.

Den 12 mars 1929 anslöts avdelningen till Malmöhus läns Moderata Kvinnoråd, vars ordförande fru Elna Pehrsson i Brunsbo under många år skulle bli en kär gäst och hjälpare åt högerkvinnorna i Malmö. Hon gjorde avdelningen stora tjänster. Kurser i kommunalpolitik samt fingerade stadsfullmäktigesammanträden anordnades. Vid årsmötet den 4 april 1930 valdes till sekreterare resp. vice sekreterare Ebba Lindholm och Ester Barring. Vid ett talrikt besökt möte den 25 september protesterade de närvarande över att, sedan Anna Herslow undanbett sig återval, inget kvinnligt namn kommit på valbar plats vid provvalet till stadsfullmäktige. Yrkande om särlistor avsågs dock. Efter valet togs frågan upp på nytt och förslag väcktes om att första kvinnliga namn på valsedel skulle placeras på femte plats, oavsett hur det gått i provvalet. År 1931 återupprepades kravet på en kvinnlig ledamot i Valmansföreningens styrelse.

Nancy Wahlgren kvinnornas ordförande 1933

Vid årsmötet 1933 valdes fru Nancy Wahlgren till ny ordförande. Diskussionsklubben bildades. En livlig mötesverksamhet påbörjades, vilken fortsatte även under nästkommande år. Kontakt upprätthölls med Fyrstadsvalkretsens övriga högerkvinnor genom friherrinnan Elsie Mannerheim i Helsingborg. År 1934 ägnades åt "Hembiträdesfrågan". Det började med föredrag av Elisif Theel, Uppsala, och senare under året anordnades två diskussionsaftnar efter varandra i samma ämne med Elna Pehrsson som inledare. Vid ett möte talade Märta Jung över ämnet "Gemensamma måltidstimmar", som gjordes till ett stort nummer på den tiden. Den 17 mars fattades beslut om att stödja Märta Jungs nominering på valbar plats till stadsfullmäktige med fröken Maria Dieden på andra plats. Stort möte var det på Kungsparken

den 25 maj 1934 om anordnande av en högerdemonstration genom staden. Den 7 september var det ånyo talrikt besökt möte på Kungsparken, vid vilket Märta Adler talade över ämnet "När skall Sverige vakna". År 1935 bildades studiecirklar i fattigvård och barnavård och årsmöte hölls med föredrag i befolkningsfrågan som blivit aktuell genom makarna Alva och Gunnar Myrdals bok. Ämnet "Skilsmässa mellan kyrka och stat" diskuterades vid ett annat tillfälle. På vintern 1935—36 anordnades gemensamt med övriga högerkvinno-klubbar i Skåne ett antal stort upplagda studiedagar i sociala frågor. Studiedagarna blev stor succé med drygt 400 deltagare, varför Metro-polbiografen måste användas som lokal. Det var enligt protokollet en av de största liknande kurser som hållits i landet.

Ester Barring blev ordförande i kvinnliga avdelningen 1937

Vid årsmötet den 17 mars 1937 avgick fru Nancy Wahlgren som ordförande och efterträddes av vice ordföranden Ester Barring. Fru Ebba Hagberg valdes till kassaförvaltare. En stor vårmarknad arrangerades på Kungsparken för att samla in pengar. Den 2 maj 1938 talade Elisif Theel över ämnet "Samhällsplikt". Redan på den tiden var det alltså tal om kvinnlig värnplikt i en eller annan form. Den 10 september talade inför valet riksdagsledamoten Ebon Andersson, en av högerns arbetarrepresentanter, över "Löftespolitiken och framtiden". På hösten 1939 ägnades ett föredrag åt ämnet "Andlig försvarsberedskap". Det andra världskrigets år ställde ändrade krav på verksamheten och den partipolitiska linjen tonades ner. Kvinnliga avdelningen deltog i den stora Radiotjänstinsamlingen till det lokala försvaret och föredrag hölls över ämnet "Storstadens utrymning". Sjukvårdskurser anordnades och avdelningen var representerad i Kvinnornas beredskapskommitté och i evakueringsbyrån. Många medlemmar var även engagerade inom civilförsvaret och lottarörelsen. I Fadderbarnsverksamheten för Finland deltog medlemmarna aktivt.